

“Come let us bow before the Lord our Maker and bless Him, for He is our G-d and we are the nation He shepherds and His sheep today if we heed His voice.”

Merciful One, Master of Wonders, who renews, in His goodness, everyday the acts of Creation. I ask You, who with understanding modifies seasons and changes time, please help me and save me with Your great and wondrous salvation, that I merit to renew myself every day with additional holiness and purity in truth that I shall merit every day to begin anew in Your Holy service as if I were born today, and I will not consider from one day to the next at all, and my mind will not be confused at all from one day to the next, whether from the past or from the future. And the service will not weigh heavily upon me because of the days ahead and the hours in the future. And I will not look or think about anything other than that hour and that moment that I am in. In this way I will be able to occupy myself in Your service in truth and wholesomeness without any confusion or heavy fears or laziness. Only may I hurry in Your service every day as new and may I only put before me that hour and that moment, in order that, through this, I will strengthen in Your service in truth and nothing that is Your true Will shall be difficult for me because for one day we can tolerate all the service in the world. And so, I will not confuse my mind with my livelihood or my many needs from one day to the next at all. I shall only trust in Hashem in truth, who fills all our needs every day in abundance. And I will accustom myself to say, every moment, “Blessed be Hashem who carries our load every day the Lord is our salvation”. And save me from those who are lacking in trust and worry and wonder what they will eat tomorrow and from where their many needs will come tomorrow. Only shall I trust in Hashem and lean upon my G-d, He who shepherds me, He will shower me with goodness each day as it comes. The good King who bestows goodness upon all every day, He bestowed, bestows and will bestow goodness upon us, and provides our livelihood always, every day every moment every hour without lacking anything. And until our old age, G-d will not leave us or abandon us ever.

“בואו נשתחוה ונברכה לפני ה' עושנו, כי הוא א-להינו ואנחנו עם מרעינו וצאן ידו היום אם בקולו תשמעו”

מלא רחמים, אדון הנפלאות, המתחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אשר בתבונתך אתה משנה עתים ומחליף את הזמנים, עזרני והושיעני בישועתך הגדולה והנפלאה, שאזכה לחדש את עצמי בכל יום בתוספת קדושה וטהרה באמת שאזכה בכל יום להתחיל החדש בעבודתך הקדושה כאילו נולדתי היום, ולא אחשב מיום לחברו כלל, ולא יוכלו לבלבל את דעתי כלל מיום לחברו. הן מהעבר הן מהעתיד. ולא יכבידו עלי את העבודה על ידי הימים הבאים והשעה העתידה. ולא אסתכל ולא אחשב בדעתי כי אם אותו היום ואותה השעה והרגע שאני עומד בה. אן באפן שאוכל לעסוק בעבודתך באמת בתמימות בלי שום בלבול ופחדים וכבוד ועצלות, רק אנדרו בעבודתך בכל יום מחדש ולא אשים לנגד עיני כי אם אותו היום והשעה והרגע לבד, למען אתחזק על ידי זה בעבודתך באמת ולא יהיה כבד עלי שום דבר עבודה שהוא רצונך באמת כי על יום אחד יכולין לסבל כל העבודות שבעולם. וכן לא אבלבל את דעתי בפרנסתי והצטרכותי המרבים מיום לחברו כלל, רק אבטח בה' באמת אשר הוא משפיע לנו כל הצטרכותנו בכל יום יום. ואהיה רגיל לומר בכל עת “ברוך ה' יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה”.

ותצילני ממחסרי אמנה הדואגים וחושבים מה יאכלו למחר ומהיכן יבוא הצטרכותם המרבה למחר. רק אבטח בשם ה' ואשען בא-להי, הא-להים הרועה אותי מעודי הוא ישפיע לי כל טוב דבר יום ביומו. המקל הטוב והמטיב לכל בכל יום יום, הוא הטוב הוא מטיב הוא ייטיב לנו ויפרנסנו ויכלכלנו תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה באין מחסור דבר. וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל יעזבנו ואל יטשנו עד עולם:

Merciful One, have compassion on me, and help me merit to come to this understanding without confusing me and my thoughts at all from one day to the next with any matter in the world, in a manner that I shall merit to gather into your Holiness and to come close to You in truth, and to renew every day to goodness and to increase every day, every moment and every hour additional holiness and purity and awe of Hashem and His service in truth. And I shall not err, nor shall I put off the service from one day to the next. Rather I shall consider every day

as if I have no world other than that day and that hour alone. And I shall try and strengthen myself with all my power every day to fulfill that specific day's obligation whatever I attempt with all of my power on that specific day and that specific hour. I will not release myself from my obligations from one day to the next, so that I will never despair and never be ashamed. Help me for Your Name's sake, save me every day - a new and wondrous salvation, in a manner that I shall merit to come close to You every day with a greater closeness in truth for the purpose of wholeness, as it is Your proper Will. And quickly shall it be fulfilled *"All the land shall sing to Hashem, and tell from day to day His salvation."* Help me merit to live my days in truth from now, at least, have mercy on the short days that I have to delay here on this, passing world. *"According to the count of days so make known and we will bring a wise heart. When will You return and comfort Your servant? Satisfiate us in the morning with Your kindness and we will be glad all our days. Gladden us as many days as You have made us suffer, as the years we have seen sorrow. Return us to You, Hashem, and we will return. Renew our days as of old. May Your kindness be upon us, Hashem, as we await You. May Hashem be with us as He was with our Fathers. Do not leave us and do not abandon us. Turn your hearts towards Him to go in all His ways and to guard His commandments which He commanded our fathers. May these words which I have supplicated before Hashem be close to Hashem our Lord day and night to do justice with His servant and with His nation, Israel, in order that all the nations of the world know that Hashem is the Lord, there is no other"*

מלא רחמים חמל עלי, וזכני לבוא לכל זה לבל תבלבל אותי המחשבה כלל מיום לחברו בשום דבר שבועולם, באפן שאזכה לכנס בקדשתך ולהתקרב אליך באמת ולהתחדש בכל יום לטובה ולהוסיף בכל יום ובכל עת ובכל שעה תוספות קדשה ואהבה ויראת ה' ועבודתו באמת, ולא אטעה את עצמי ולא אדחה את העבודה מיום לחברו כלל, רק אחשב בכל יום כאלו אין לי בעולמי כי אם אותו היום ואותה השעה לבד. ואשתדל ואתאמץ בכל או בכל יום לצאת חובת היום ביזמו דיקא, ככל אשר תמצא ידי לעשות בכחי באותו היום ואותה השעה דיקא ולא אפטר את עצמי מיום לחברו כלל למען לא אבוש ולא אכלם לעולם ועד. עזרני למען שמה, הושיעני בכל יום ישועה חדשה ונפלאה, באפן שאזכה להתקרב אליך בכל יום בהתקרבות גדול יותר באמת בתכלית השלמות פרוצונך הטוב. וקנים מהרה מקרא שכתוב: "שירו לה' כל הארץ, בשרו מיום אל יום ישועתו". ונאמר: "שירו לה' ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו". זכני להחיות את ימי באמת מעתה על כל פנים, חמל על מעט ימי שיש לי להתמהמה עוד בזה העולם העובר. "למנות ימינו כן הודע ונביא לבב חכמה, שובה ה' עד מתי והנחם על עבדיך, שבצענו בלקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כימות עניתנו שונות ראינו רעה. השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו בקדם. יהי חסדך ה' עלינו כלאשר יחלנו לך. יהי ה' א-להינו עמנו כלאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יטשנו. להטות לבבנו אליו ללקת בכל דרכיו ולשמור מצותיו וחקיו ומשפטיו אשר צוה את אבותינו. ויהיו דברי אלה אשר התחננת לפני ה' קרובים אל ה' אלהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו, ומשפט עמו ישראל דבר יום ביזמו, למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הא-להים אין עוד"